

העיתון ד"ר דוד פסיג מדווח מסיליקון וואדי

www.passig.com

בדרך לנצח את המלחמה על הטרור

בימים אלו יוצא לאור ספר חדש, מפרי עטו של איש ביון בעל מוניטין, הטוען כי הפלישה לעיראק היתה מהלך שבא כדי לא להרוס את כלכלת ערב הסעודית ובכך להסתכן בפגיעה אנושה בכלכלת העולם. הוא צופה שנותר עוד מהלך מכריע אחד כדי לנצח את המלחמה שנכפתה על העולם על ידי גורמי טרור.

תמונה רחבה של המלחמה בטרור

כותרתו מצביעה על התיזה של כל הספר [America's Secret War](#). הספר יצא בימים אלו לשוק והסופר הוא לא אחר מאשר ד"ר ג'ורג פרידמן—היו"ר והבעלים של החברה הפרטית לענייני מודיעין [Stratfor](#). יש המכנים את החברה של פרידמן כ"ישות הצללים של הסי.איי.אי. החברה ידועה כגורם אזרחי מכובד מאוד המספק הערכות מודיעין על תהליכים חשובים בכל רחבי תבל. בספר הנוכחי, פרידמן מספר את הסיפור על המלחמה בטרור כפי שהוא לא בא לידי ביטוי בשום ערוץ תקשורת. בספר הוא חושף לפי הערכתו ומיטב ידיעתו את הסיפור היותר קרוב לאמת שמאחרי היציאה למלחמה באפגניסטן, בעיראק ובמקומות נוספים.



בספרו, פרידמן, מזהה עבור הקורא את האויבים המסוכנים ביותר שיש לארה"ב במלחמה הזו, הוא מתעמק באסטרטגיות של הנשיאים האמריקאים מזה כ-25 שנה, ומגלה את המוטיבציות האמיתיות מאחרי צאתו של ממשל בוש למלחמה בעיראק. הוא מתאר בפרטים מאירי עיניים את המלחמה הגלובאלית הגלויה והסמויה נגד הטרור.

מגובה בצוות גדול באירגון גדול שעוסק במחקר מודיעיני ומוכר אותו לכל דורש, פרידמן מצליח לנסח תמונה שנעלמה כמעט לחלוטין מעיני ערוצי המדיה הכתובה והמשודרת בשנים האחרונות. בין יתר הדברים שהוא מתאר נמנים הנקודות הבאות:

- תוכניות המלחמה של אל-קעידה וכיצד הן הובילו למתקפה על בנייני התאומים.
- האיום שבמזוודה גרעינית שהיתה עליה התראה בניו יורק וכיצד היא שינתה את מהלך המלחמה בטרור.
- ההסכם שארה"ב עשתה עם רוסיה ואירן אשר איפשר לה לכבוש את אפגניסטן וכיצד הסכם זה משפיע כיום על מהלך המלחמה.

- כיצד החשש והחשד של הסעודים אחר המתקפה על בנייני התאומים והפנטגון ריסק לחלוטין את היחסים בין הממשל האמריקאי לבית המלוכה הסעודי והפך את הסעודים לגרועים שבאויבים של ארה"ב.
- הסיבה האמיתית מאחורי יציאת בוש למלחמה בעיראק וכיצד הנשק בלתי קונבנציונלי היה רק סיפור כיסוי לסיבה עמוקה יותר.
- כיצד ב-CIA לא חישבו נכון את התוכנית האמיתית של סאדם חוסיין ואירן שהיתה להטביע את ארה"ב בביצה עקובה מדם.
- הסיפור האמיתי מאחורי הסיבה מדוע ארה"ב מעלה ומורידה את רמת הכוננות למתקפת טרור ומדוע היא לא מצליחה לאתר ולהרוס את אל-קעידה.
- ההצלחות האסטרטגיות שלאט ובביטחה מובילים לניצחונה של ארה"ב במלחמה בטרור העולמי.

הסיבה לכיבוש עיראק

עיקר התיזה שבספר סובבת סביב ההנחה שרשת אל-קעידה יצאה למלחמה לא כדי להרוס את ארה"ב או את המערב, אלא בעיקר כדי להרוס את המשטרים הערבים שבגדו בה—הישות שהם הגו, גידלו וטיפחו בהשראת האמריקאים כדי שילחמו בסובייטים באפגניסטן. כשהרשת סיימה את תפקידה, כך הסתבר לחבריה, המשטרים הערבים ובראשם בית המלוכה של סעוד זרקו אותם לכל הרוחות.

כדי להרוס את המשטרים, פרידמן טוען, אל-קעידה היתה צריכה לגרום לארה"ב לכבוש ארצות ערביות כדי שהדבר יעורר, כך הם קיוו, את ההמון להחליף את המשטרים שלהם במשטר אותנטיים יותר לאיסלאם ופחות מושחתים. מאחר וכל זה לא קרה בשלושת השנים הראשונות למלחמה, פרידמן מעריך, כי מכלול המהלכים המצטברים מצביע על כך כי ארה"ב בדרך לניצחון.

פרידמן עונה על השאלה שבוש, נשיא ארה"ב, מעולם לא היה מסוגל לענות עליה: מדוע לכבוש את עיראק? בתחילת המלחמה, פרידמן טוען, בוש העריך וגם הצהיר על כך בפומבי, כי המפתח לניצחון על אל-קעידה הוא לסגור לרשת את מקורות המימון שלה.

אלא שאל-קעידה, היתה במובן העמוק ביותר, תופעה סעודית. המנהיגים והחברים שבה היו סעודים, האידאולוגיה שלה ווהבית, ומימונה בא מאזרחי הממלכה עצמה. הבעיה היתה שהיסודות האינטלקטואליים והחברתיים של רשת אל-קעידה היו כה חרוטים ושזורים עמוק בחיי הסעודים שבלתי אפשרי היה לחתוך את צינורות המימון שלה מבלי לקרוע את הממלכה הסעודית לגזרים.

על אף שהמלחמה עם אל-קעידה היא לא על מקורות נפט, אם ארה"ב היתה פולשת לערב הסעודית, סדירות אספקת הנפט לעולם היתה מזדעזעת והדבר היה עלול להוביל לאסון כלכלי גלובאלי. לדעת פרידמן, בוש פלש לעיראק כדי לגרום לבית המלוכה להתחיל לחשוב ברצינות

על האפשרות שהוא יכול לפלוש גם לערב הסעודית. בכך בוש קיווה להכריח את הממשל הסעודי להתחיל להלחם מבפנים בתשתיות הפיננסיות, האידאולוגיות, והחברתיות של אל-קעידה—בן טיפוחם היקר. נראה כי, לדעת פרידמן, המטרה בגללה בוש פלש לעיראק מתחילה להתממש.

השלב המכריע

אלא כפי שהמלחמה לא הסתיימה באפגניסטן כך, לדעת פרידמן, היא לא תסתיים בעיראק. הוא מעריך שארה"ב ושאר מדינות העולם ימשיכו לנהל קרב הגנה נגד הטרור. הוא מעריך כי ימשיכו לאיים על אירן במלחמה אם היא תעזור לא-לקעידה או אם היא תמשיך לפתח כוח גרעיני. אך, על-פי התיזה של פרידמן, כדי לנצח צריך לעשות עוד מהלך אחד גדול. צריך להמשיך ולנתק את אל-קעידה מעוד תשתית פיננסית, חברתית ומודיעינית שהם שזורים בה—החברה וזרועות רבות שבמשטר הפקיסטאני. בעיקר משום שהתשתית הזו מכילה בתוכה נשק גרעיני אשר לדעת פרידמן הוא הסיבה שגרמה לתפנית הגדולה במלחמה הזו—כי לא לשם כיוונה אל-קעידה בתחילת המלחמה.

לטענתו, תוכניות פלישה כאלו כבר נמצאות בהליכי הכנה. ההערכה שלו היא שאם כתוצאה מהפלישה המשטר המרכזי הפקיסטאני יתמוטט אזי הודו וארה"ב יכבשו וינהלו יחדיו את פקיסטאן. למיטב ידיעתו הפלישה תקרום עוד וגידיים במהלך 2005 ואין זה משנה אם בוש או קרי יבחר. אחד מהם ינהל אותה לטוב או לרע.

אלא שחוששני כי פרידמן ממעיט בערך מתכנני המלחמה של אל-קעידה. סביר מאוד להניח שגם הם קוראים את מפת הקרב הזו ובהכרח הם מכינים מתקפת הכרעה משלהם. מתקפה כזו יכולה להיות מתקפה ביולוגית או גרעינית על מספר מרכזים מערביים. לא קשה לנחש כי מישהו ירצה לשחזר את ההיסטוריה הלא רחוקה בה ארה"ב הכריעה את היפנים בשתי פצצות מהאוויר. וושינגטון, רומא, ברלין וגם פריס הן מועמדות טובות כדי לנסות שוב לגרור מדינות נוספות לקרב במדינות ערב בתקווה שתגרם בוקא ומבולקה במשטרים הערביים המושחתים. המהלכים של ארה"ב עד כה היו זהירים כדי לא לגרום לקריסה כלכלית של העולם תוך כדי המלחמה הזו. הסימנים שכך הם עדיין מכלכלים את צעדיהם. הבה נתפלל שכך ימשיך.