

העיתון ד"ר דוד פסיג מדווח מסיליקון וואדי

[www.passig.com](http://www.passig.com)

## עסקי קופים!

מה הקשר בין אמונות מיסטיות לתחזיות כלכליות מהימנות? שנת הקוף הסינית מרמזת שיש משהו באמונות מיסטיות כאלה.

### Feng-shui

בארבעה בפברואר השנה (2004) מתחילה לפי המסורת הסינית שנת הקוף. הסינים מאמינים שהעולם התחיל 20 שנה של מזל טוב ושהשנה הקרובה תביא עימה מזל טוב במספר תחומי השקעה. האם האמונות הללו מתאימות לתחזיות מהימנות אחרות? או שאין בקישקוש מיסטי זה ולו כלום.

זה התחיל ב-1992 כשעשוע לקראת חגיגות תחילת השנה הסינית בהונג-קונג. אחת מחברות ההשקעות הגדולות באסיה, בשם [CLSA](#), פירסמה לפני תחילת השנה הסינית תחזית כלכלית המבוססת על feng-shui. מאז היא לא מפסיקה לדייק בהערכות כלכליות שהיא מפרסמת בתחילת כל שנה.

[feng-shui](#) הוא צמד מילים שפירושם בסינית "רוח-מים". המילים מסמלות במסורת הסינית את כל המרחב שבין שמיים וארץ--הסביבה בה אנו חיים. הפילוסופיה שמאחורי ה-feng shui אומרת כי אנחנו וסביבתנו נתמכים ע"י אנרגיה בלתי נראית אך מוחשית בשם chi הנעה כמו רוח אך היכולה לעצור ולהילכד כמו מים מבלי יכולת תנועה. חוכמתם של האמונים על פילוסופיה זו היא לזהות היכן הרוח זורמת והיכן היא מעוכבת ולשחררה לפי הצורך. עבודת האדם, לפי זה, היא לייצר מרחב עבור האנרגיה כדי לזרום, או לשחרר שסתומים שמעכבים בעד ההזדמנויות שבחיים מלהתממש. המיומנות של אנשי ה-feng-shui היא לאזן ולהביא להרמוניה בין האור והאפלה שבחיים. העקרונות של ה-feng-shui מתורגמים בעזרת עיצוב ודקורציה. כך למשל הגינה והבית יהיו מסונכרנים יחד עם הבריאות ובסופו של דבר כל פן בחיים--בית קריירה, יחסים וכדו' יועצמו.

## קורלציה גבוהה

כאמור, מאז 1992, בכל ראש שנה סיני, חברת ההשקעות [CLSA](#) מפרסמת המלצות במה להשקיע וממה להימנע המבוססות כולן רק על מסורת ה-feng-shui. באופן מפליא, המלצות אלו רשמו הישגים כל כך טובים עד כי גם כסף אירופאי עוקב אחר המלצות אלו באופן צמוד אם כי מבויש ובמסתרים.

מתברר כי יועצי ה-feng-shui של החברה לא פיספסו עד כה שום מהלך כלכלי גדול שהתרחש בשווקים העולמיים זה למעלה מ-20 שנה. כמובן גם השנה בשבוע האחרון של חודש ינואר

ולפני תחילת שנת הקוף הסינית הם פירסמו תחזיות כלליות ל-20 השנים הבאות והמלצות לשנת 2004.

עניינה אותי במיוחד הסוגיה האם יש קורלציה בין תחזיות מסוג זה הנערכות ברוח ה-feng-shui ובין מה שמוכר לי מעולם הדעת של חקר העתיד. לתדהמתי, הקורלציה היא גבוהה. איני יודע כיצד להסביר זאת. אני אשאיר זאת לדורות הבאים של העתידנים שיבחנו את המשמעות של קורלציות אלו. בינתיים אסתפק בהעלאת המודעות של קורלציות אלו, ואיך זיל גמור. אז הנה לכם תמצית התחזיות לפי ה-feng shui ומיד אחריהם כמה מגמות מקובלות של עתידנים העומדות בקורלציה גבוהה עם תחזיות ה-feng shui.

### שנת הקוף והמזל

הקופים מסמלים במסורת הסינית אינטליגנציה ומרד. הם אוהבי חרות ואי אפשר לשלוט בהם. הקוף מסמל גם מזל. אמנם לדעת אחת מיועצות ה-feng shui, בשם Yap, הנחשבת לגורו בסינגפור וברחבי סין, [שנת הקוף תתאפיין כשנת קונפליקטים ותחרות כלכלית פרועה](#). שנה בה "יזרעו הרבה מלכודות עסקיות כדי להפיל לתוכן דולרים רבים". כמו גם, "נכוננו לנו תנודות כלכליות זריזות כמו הקוף, מהפכים פוליטיים גדולים



ועליות בבורסות ברחבי תבל".

אך Yap גם טוענת שהכיוון אליו צריך לפנות החל מהשנה הקרובה הוא המזרח אשר מאז ומתמיד היה גם הכיוון של העושר.

גם לדעת יועצי ה-feng shui של חברת ההשקעות [CLSA](#) ההונג-קונגית שנה זו היא תחילתה של תקופה בת 20 שנה שהמזל מאיר פנים מהמזרח. לכן, להבנתם, אנו עומדים לראות שינוי היסטורי בו המזל יתחיל להעתיק את עצמו מהמערב למזרח. לשנה הקרובה הם צופים מספר דברים שעומדים בקנה אחד עם תחזיות של מיטב המוחות הכלכליים בעולם:

**סין** – שני העשורים הקרובים עשויים להיות "חזקים במיוחד". השנה הקרובה תהיה "התקופה של המדינות המאוכלסות ביותר בעולם והבורסה בסין תפרח".

**זהב** – הדבר היחיד שיעבור את ההשקעה בבורסת סין הוא הזהב. "שום דבר לא יוכל לעצור את מחיר האונקיה מלהגיע ל-500\$ כבר בתחילת 2005".

**טכנולוגיה** – שנת "הבשורות" עבור המשקיעים והמפתחים של מוצרים אלקטרוניים, אנרגיה, טלקומוניקציה וטכנולוגיה בכלל.

**נפט** – סקטור זה ימשיך להרוויח. "אין שום דבר שמראה שמחירי הנפט ירדו. רוסייה תהיה ברת מזל בתחום זה."

## תחזיות מקצועיות

כבכל שנה גם בשנה זו המגזינים הכלכליים מלאים בתחזיות ובהמלצות קניה ומכירה לשנה הקרובה. מספיק לדגום מהם מדגם לא גדול כדי לראות את כיווני הרוח הנושבת אשר תעצב את השנה הבאה עלינו לטובה. הנה רק דוגמא קטנה שמאפיינת את מרבית ערוצי המידע בסוגיות דומות. זה פשוט מפליא לראות כיצד יועצי ה-feng shui רוכבים על הרוח הזו מתוך קריאה של מגזינים וחומרים דומים או שהם באמת רואים את הרוח בכלים נשגבים מבינתנו.

אני ממליץ לקרא שני מאמרים שהתפרסמו ב-Fortune ב-26 לינואר 2004, כשבוע לפני תחילת שנת הקוף הסינית. שניהם עוסקים בהערכות מדוקדקות לשנה הקרובה. האחד עוסק בסוגיה: [באלו מניות טכנולוגיות להשקיע](#) במשך שנת 2004. ומאמר השני עוסק בסוגיה: עד כמה [הבורסה הסינית לא מימשה את הפוטנציאל שלה](#) בשנת 2003, וכי סביר להניח שהיא תסגור את הפער בשנת 2004.

הנה כמה רעיונות לאלו מכם שלא עומדים במתח:

**זהב** – בשנת 2003 הזהב עלה ב-58%. הזהב ימשיך לעלות בגלל הדולר החלש והאירו החזק, אשר לא מראה שום סיבה למה הוא צריך להיחלש. אף שהזהב נגע במחיר הגבוהה ביותר זה 14 שנה – \$430, הוא עוד ימשיך לעלות.

**טכנולוגיה** - אלו שלקחו סיכונים עשו הרבה כסף ממניות הטכנולוגיה בשנת 2003. אבל האסטרטגיה המנצחת לשנת 2004 היא לקנות מניות של החברות המובילות מה שמכונה Blue chips.

**הכלכלה הישנה** – מניות ה-Dow ימשיכו לטפס מעבר ל-10,000 נקודות משום שמבין כל האינדקסים הקיימים ה-Dow עלה הכי פחות בשנת 2003.

**בורסת סין** – בשנת 2003 היא נגררה אחר שאר בורסות אסיה. ה-SARS היה בין הסיבות להתאפקות של השוק המקומי. בשנת 2004 הוירוס כבר לא מפחיד כל כך אף כי הוא עדיין מאיים. יש סיכוי טוב שהשוק המקומי יתייחס אל עצמו ביתר רצינות בשנת 2004.

לסיכום, מי שעדיין לא סיפק בידו ללמוד תואר שלישי בחקר העתיד יכול אולי למצוא ניחומים בלימודי feng shui. אולי משם תבוא הישועה!